



HEERLIJK WONEN  
IN EEN  
NATUURLIJKE  
OMGEVING

## Op de koffie bij.....

Diana Court  
Schoolstraat 3

mei 2016

door: Cor Doorten

Op een mooie voorjaarsavond in mei tref ik Diana Court in haar woning op de hoek Schoolstraat/Melkwegje. Diana is de oudste inwoner van Orvelte. In een aantal opzichten zou je dat zeker niet zeggen. Ze is nog zeer helder van geest.



Midden in de woonkamer staat een vleugel, waarop ze nog regelmatig speelt. Daarnaast staan tafels in een U-opstelling. Zelf noemt ze dat haar "cockpit". De wanden zijn versierd met vele schilderijen en prenten. Dit verraaft haar kunstenaarsleven van haar inmiddels overleden echtgenoot, Toon Wegner.

In haar "cockpit" brengt ze een groot gedeelte van de dag door. Hier heeft ze beschikking over diverse beeldschermen (i-pad, tablet en computer), kranten, boeken en films.

Diana beschikt niet over een televisie, dit vindt ze onnodig. Het contact met de wereld, vrienden en kennissen onderhoudt ze veelal door middel van het internet.

Films via de computer, mailen, online spelletjes, het wereldnieuws volgen... niets is vreemd voor Diana.

Diana werd geboren in Indonesië op het eiland Celebes (nu Sulawesi) op 21 april 1925 in een gezin van 6 kinderen. Haar vader was architect in het leger. Op 6-jarige leeftijd is zij per schip een jaar lang in Nederland geweest. (Een enkele reis van een maand) Dit was een soort vakantie geregeld vanuit haar vader zijn werk. Ze ging tijdelijk in Nederland naar school.

In 1940 zou de familie Court zich definitief willen settelen in Nederland. Dit ging echter niet door vanwege de uitgekomen oorlog in Nederland.

Als 22-jarige deed Diana in 1947 eindexamen HBS, om daarna in haar eentje te vertrekken naar Nederland. Diana ging piano studeren aan het conservatorium in Den Haag.

1950 was een verdrietig jaar voor Diana, in dat jaar stierven haar vader, haar jongere broer en grootmoeder. In 1952 is Diana getrouwd en is achtereenvolgens woonachtig geweest in Leiden, Voorburg, Amsterdam en Wilnis.

Vanaf 1972 tot 1982 was ze woonachtig in Wilnis. Hiervan zegt ze dat dit haar "topjaren" waren. Ze kwamen te wonen in een nieuwe wijk met vele jonge gezinnen. In deze periode heeft ze ondermeer een bibliotheek opgezet. Dit was zeer succesvol. De bibliotheek liep erg goed.



HEERLIJK WONEN  
IN EEN  
NATUURLIJKE  
OMGEVING

In 1980 is het huwelijk beëindigd.

In dat zelfde jaar ontstond het eerste contact met Orvelte. Diana deed een cursus "grafiek" in de Borckerhof. Toon Wegner was de docent. Hier bloeide een nieuwe liefde en 1982 is ze naar Drenthe gekomen.

Om vervolgens -via een paar tussenstappen- samen met Toon de huidige woning aan de Schoolstraat te betrekken.

Later op 7 januari 1988 is ze samen met Toon in het huwelijksbootje gestapt.

In deze periode was Diana ondermeer druk met het geven van pianolessen op locatie. Op een gegeven moment doceerde ze 50 cursisten. Naast de pianolessen verleende ze haar medewerking aan Toon in zijn atelier.

Toon overleed op 17 februari 2010.

Pleegzoon Erik

Vanaf 1953 toen Diana in Leiden woonde heeft ze de zorg voor Erik -de zoon van haar zuster- op zich genomen. Erik kon wegens omstandigheden op een leeftijd van 9 maanden niet meer bij zijn moeder wonen.

Tot zijn zestiende heeft Diana voor hem gezorgd. Daarna heeft de moeder het weer overgenomen.

Dit was een erg verdrietig moment voor Diana.

Het contact met Erik is in latere jaren intens gebleven. Op 23 december 2011 is Erik plotseling overleden.

Momenteel heeft Diana nog regelmatig contact met Erik's vriendin Ingrid.

We sluiten af met de opmerking dat het een gezellige avond was!

